

Philippe Glogowski

Ypres memories brengt twee verhalen over de oorlogsgruwel in één album. In het eerste (korte) verhaal worden de herinneringen van een Schotse oud-strijder in beeld gebracht. Het tweede langere verhaal brengt dan weer het verhaal van de Britse soldaat Henry, wiens dagboek door een Duitse soldaat (!) wordt gevonden en die zelfs deels aanvult. Prettige verhalen zijn het niet. Dat spreekt voor zich. De dood die steeds rondwaart in de loopgraven, het afgrijselijke mosterdgas dat de Duitsers gebruikten om de loopgraven op te kuisen, de talrijke granaataanvallen, de paniek van jonge rekruten: de gruwel van de oorlog wordt door de auteur niet geschuwd. Zelfs de heldendaden blijven niet gespaard van de donkere kant van de oorlog.



Philippe Glogowski  
Pseudoniemen: Glogo

**Biografie:**

Hij is een Belgisch striptekenaar, scenarist, geboren op 16 juni 1960 te Charleroi. Hij behaalde zijn diploma in 1981 aan de Academie voor Schone Kunsten te Brussel, afdeling grafische kunst. Hij is freelance graficus sinds 1985 en ontwierp diverse stripreeksen voor het stripblad 'Spirou' bij Dupuis. Als fervent historicus en voetballiefhebber maakt hij vooral strips rond deze twee thema's.

**In onze bib :**



Henry's dagboek:  
(leper 1916-1918)



Ypres memories



De Braziliaanse droom; 1  
De weddenschap