



Scenario: Yann; Tekenaar: Romain Hugault

Eerste Wereldoorlog 1917: boven de loopgraven van de slagvelden in Noord-Frankrijk en Vlaanderen, waar wanhopige fransozen en gedesilluseerde punthelmen elkaar in de modder afslachten, creëren Franse en Duitse vliegers iets geheel nieuws. Ze vechten boven de linies genadeloze duels in de lucht uit, elke dag weer. En telkens is er maar één uitkomst: de ene piloot overleeft het, de andere is dood. Op een dag verschijnt er aan de hemel een Duits toestel, een Albatros, een dubbeldekker met een fraaie edelweiss op de bovenste vleugel. De piloot met de edelweiss, zoals hij direct al genoemd wordt, zaait dood en verderf in het Ooievaarskader, het elite-eskader van de piepjonge Franse luchtmacht. Waarom schrikt de onverschrokken toppiloot Henri Castillac, door iedereen erkend als een van de besten in het luchtgevecht, wanneer de piloot met de edelweiss zich in de strijd mengt? Heeft het misschien iets te maken met het akelige geheim dat Henri en zijn broer Alphonse met elkaar delen?



Yannick Le Pennetier (Yann)

Biografie:

Yann is als scenarist een alleskunner. Grappig, cynisch, wreed, romantisch als het zo uitkomt, bezeten van de Geschiedenis, en uitermate leergierig. Hij schrijft, altijd oorspronkelijke verhalen, overlopend van verwickelingen en berustend op een grote ontwikkeling en perfect gedocumenteerde kennis. Deze Breton, die op 25 mei 1954 in Marseille is geboren en nu in Brussel woont, smaakt al heel vroeg de geneugten van de reclame en de architectuur, alvorens hij afglijdt naar het beeldverhaal. Hij werkt voor Dupuis , Dargaud enz. Zo zien we hem zijn energie geven aan Frank Le Gall ("Yoyo" en een episode van "Theodoor Cleysters"), Marc Hardy ("La Patrouille des Libellules", "Titia en Pijpelijn", "Croqu" la vie"), Yslaïre (de eerste episode van "Samber"), François Avril ("Le Voleur des ballerines"), Yves Chaland (enkele "Freddy Lombards"), Denis Bodart ("Les Affreux", "Nicotine Goudron, enz.). Tegenwoordig is Yann onbetwist een van die al te zeldzame scenaristen waar je niet meer om heen kunt.

In onze bib :



De afgehakte hand van de god Tyr
De werelden van Thorgal: Wolvin; 2



Bronzen pop
De onnoembaren; 10



Max
De Berentand; 1



Romain Hugault

Biografie:

Hij is een Franse striptekenaar geboren op 14 juli 1979. Als zoon van een militaire piloot interesseerde hij zich al zeer jong voor het vliegwezen en behaalde zijn vliegbrevet reeds als 17-jarige. Hij moest de keuze maken tussen piloot als beroep en tekenen voor zijn plezier of omgekeerd. Uiteindelijk kiest hij toch voor het laatste. Romain Hugault heeft meegewerkt aan de volgende stripreeksen: Boven de wolken, De laatste vlucht, De Nachtuil, Edelweiss, Pin-Up Wings enz...

In onze bib :



Het duel
Boven de wolken; 1



Heksen van de nacht
De nachtuil; 1



Kameraad Lilya
De nachtuil; 2

Edelweiss
Valentine
deel 1